

KERKBLAD



FOTO: VAN DE PKN



PROTESTANTSE GEMEENTE EDE

Jaargang 29

mei 2021

Prof. Cees den Heijer, omstreden en geliefd.

Professor dr. Cees den Heijer (1942), voormalig hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen heeft samen met zijn vrouw een ernstig verkeersongeluk gehad waaraan hij is overleden. Geschokt kreeg ik op 1 april dit bericht op mijn telefoon. En vanzelf gingen mijn gedachten uit naar de boeiende colleges en de vele mooie gesprekken die ik met hem had over mijn afstudeer-scriptie. Professor Den Heijer was een vriendelijke bedachtzame man. Zijn innemende uitstraling was een van zijn sterke punten.

Den Heijer was Nieuwtestamenticus, dan ben je per definitie exegeet. Je weegt de woorden, vergelijkt ze met andere en probeert de essentie van wat er echt staat te duiden. Hij was gefascineerd door het onderzoek naar de historische Jezus en heeft daarover een aantal boeken gepubliceerd. Leesbaar en boeiend schrijven, dat was zijn kracht.

Ongewild kwam hij terecht in het rijtje van theologen die onder vuur kwam te liggen binnen het gereformeerd kerkverband. De aanleiding was zijn boek 'Verzoening, bijbelse noties bij een omstreden thema' (1997).

Hij koos bewust een bijbeltheologische invalshoek. Aan de hand van exegese van de teksten van het NT die over verzoening gaan was hij tot de conclusie gekomen, dat verzoening, zoals het in de teksten staat, niet overeenkomt met de klassieke dogma's en belijdenisgeschriften: 'Christus gestorven aan het kruis tot een volkomen verzoening van al onze zonden'. Die duidelijke taal wordt in het Nieuwe Testament niet aangetroffen. De bijbel bevat geen systematisch opgebouwde verzoeningsleer, zoals dat in de belijdenisgeschriften wel het geval is.

We kunnen niet alleen christologisch over verzoening spreken. Onmiskenbaar is verzoening ook in het Oude Testament een centraal begrip, bijv. in psalm 103. Jezus is, aldus Den Heijer, de mensenzoon van vlees en bloed die in de traditie staat van het Oude Testament en ons kan inspireren op onze weg die we door het leven gaan.

Al snel brak een storm van kritiek los. Tientallen kerkenraden stuurden brieven naar de Geref. Generale Synode. Later schreef hij hierover in zijn boek 'Ruim Geloven' dat hij vóór de publicatie van het bovengenoemde boek niet kon bevroeden dat er zoveel kritiek op zou komen.

In twee zittingen van de Geref. Synode, (1997 en 2002), is de z.g. 'zaak Den Heijer' behandeld. In de zitting van 2002 was ik zelf aanwezig als afgevaardigde van de classis Goes. De vele sprekers en de lange onderbrekingen voor onderling overleg was een hele zit tot laat in de avond.



De uitkomst was, dat men zeker wel kritiek had, maar geen veroordeling uit wilde spreken. Hij was binnen het speelveld van het gereformeerd belijden gebleven. Ondanks de uitspraak van de synode kwamen er ook bezwaren vanuit de Universiteit. Dit alles pakte hem zo aan dat hij voor een tijd mentaal niet in staat was zijn werk te doen. In 2002 ging hij vervroegd met emeritaat.

Later is hij nog een aantal jaren docent geweest aan het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam. Cees den Heijer heeft mij het exegetiseren van teksten bijgebracht en mij vooral laten zien hoeveel plezier je daaraan kunt beleven. Met dankbaarheid denk ik daaraan terug.

Aan velen in protestant Nederland heeft hij door zijn boeken en publicaties stof tot nadenken gegeven en voor wie er voor open staat kan hij nog steeds een inspiratiebron zijn om ruimer te geloven.

ds Jan Overbeeke

Kerkdiensten

Zondag 2 mei

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. C Oosterveen	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. A. Hogerbirk	Jeugdkerk
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. E. de Waard	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Gave viering	Maaltijd van de Heer
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. J. Koning	
Het Maanderzand	10.15 uur		

Zondag 9 mei

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Dhr. C. Kroon	
Beatrixkerk	10.00 uur	Mevr. C.W.C. Eikelenboom	
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	19.30 uur	Ds. J. Dam-Oskam	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	19.30 uur	Pastor B. Piepers	
Gereformeerde kerk Harskamp	19.30 uur	Ds. A. Pilkes-van Delft	
Het Maanderzand	10.15 uur		

Hemelvaartsdag - donderdag 13 mei

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Beatrixkerk	9.00 uur	Ds. T.P. de Jong	Maaltijd van de Heer
Gereformeerde kerk Harskamp	9.00 uur	Ds. P. 't Hoen	

Zondag 16 mei

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. T. Werner	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. M. Bassa	
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. J.P. Prenger	
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. T.P. de Jong	
Het Maanderzand	10.15 uur		

Pinksterzondag 23 mei

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. C Oosterveen	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. T.P. de Jong	Jaarthema
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. J.P. Prenger	
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. K. Dijk	
Het Maanderzand	10.15 uur		

Zondag 30 mei

locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. J.H. Oortgiesen	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. T.P. de Jong	
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	Kinderdienst
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Pastor H.J. Boerkamp	
Gereformeerde kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. T. Volgenant-Beima	
Het Maanderzand	10.15 uur		

'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
want de eerste hemel en de eerste aarde waren
voorbijgegaan, en de zee was er niet meer'
(Openbaring 21 : 1)

Verdrietig omdat wij hem moeten missen, maar ook
dankbaar voor alles wat hij gedaan en betekend
heeft, delen wij u mee, dat in vast vertrouwen op zijn
Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Arend Peelen

in de leeftijd van 75 jaar.

50 jaar getrouwd met

Marja Peelen - Rap

Jaap en Mischa Peelen - Koster

Tobias
Valentijn
Olivier
Isabel

Marja en Miquel Geelen - Peelen

Matthijs
Joost
Daan

Gertjan en Johanna Peelen - van Vliet

Ede, 4 maart 2021
Topaasstraat 27
6713 TK Ede

De afscheidsdienst en begrafenis hebben in
besloten kring plaatsgevonden.

Wij waarderen het zeer als uw condoleance en
medeleven mogen ontvangen per post.

Onze dank gaat uit naar Buurtzorg Ede West,
Ziekenhuis Gelderse Vallei en in het bijzonder
Dr. J. Aalten voor de liefdevolle zorg.



Rectificatie

Door onachtzaamheid van de redactie is in het
vorige nummer de rouwadvertentie voor Arend
Peelen slordig en onvolledig geplaatst. Wij bieden
daarvoor onze excuses aan.

Peter Blokhuis (eindredacteur)

De Klinkenberg PGE

Het is even geleden dat er iets over 'de Klinkenberg' in
het kerkblad stond. In februari, toen het weer
toegestaan werd, ben ik weer begonnen met mensen
van de Bijbelkring te bezoeken.

Zij vertellen mij dat zij de Bijbelkring erg missen en ze
zijn blij mij weer te kunnen ontmoeten. Twee nieuwe
bewoners hebben aangegeven dat zij ook bij de
Bijbelkring willen horen. Zij ontvangen ook de
maandelijkse bemoediging die de vrijwilligers schrijven.
Een van de bewoonsters vertelde dat zij als kind in
IJmuiden woonde. Toevallig- wat is toeval- ben ik de
dag daarvoor in IJmuiden aan het strand geweest en
heb daar foto's gemaakt en een filmpje van de ruisende
zee. Samen hebben wij deze foto's bekeken en
geluisterd naar het filmpje met het ruisen van de
branding. Zij was blij en het gaf haar rust om de zee te
horen en te zien.

Op Witte Donderdag wilden Corrie de Kruiff en ik

bloembakjes brengen. Helaas konden we niet bij de
bewoners op bezoek, omdat er brand was geweest in
de machinekamer boven in het gebouw Sysselet.
De bewoners van deze vleugel zijn voor één nacht naar
andere locaties gebracht. Gelukkig konden zij
zaterdagmiddag weer terugverhuizen. Wij zijn op
Goede Vrijdag teruggegaan en hebben in de *Roekel* en
de *Ginkel* onze fleurige attentie rondgebracht. Iedereen
was met het paasgeschenkje erg blij en opgevrolijkt. Na
Pasen heb ik alsnog kleurige plantjes mogen geven aan
bewoners van de Sysselet.

Hoewel iedereen gevaccineerd is, is deze week toch
een bewoner positief getest op covid-19. Dat betekent
dat ik even geen bezoeken kan brengen maar ik hoop
dat ik vóór de zomer alle mensen van de Bijbelkring
heb ontmoet.

Marie José Ebersson

Bespreek het Samen

kijk snel: <https://youtu.be/SSuKAIUFXSU> !!

Ook voor BHS geldt: alles moet afgezegd, je mist
inspiratie van andere mensen, je hebt veel geïnvesteerd
in iets dat maar niet door kan gaan. We vinden het heel
belangrijk om de band met u weer eens in zicht te
brengen.

Daarom van ons een filmpje (zie bijgaande link) waarin
we met u terug willen kijken op hoe het ook al weer
was/is, als alles voortgang vindt. We hopen dat het u
uitdaagt om de moed erin te houden en uit te zien naar
het nieuwe programma, dat we uiteraard weer als
vanouds aan u gaan aanbieden!

Bespreek het Samen team

<https://www.bespreekhetsamen-edede.nl/>

Diaconie

Collecten in mei

- 02 mei -1e collecte Kerk – wijkwerk
2e collecte – wijkdiaconie
- 09 mei - 1e collecte Kerk – wijkwerk
2e collecte – wijkdiaconie
- 16 mei - 1e collecte Kerk – wijkwerk
2e collecte – wijkdiaconie
- 23 mei -1e collecte voor Meet-Inn
2e collecte – ZWO
- 30 mei – 1e collecte Diaconie Quotum
2e collecte - ZWO

Een collecte op Hemelvaartsdag kan de wijk zelf invullen.

Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000 867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van wijk, datum en 1e of 2e collecte.

ZWO-collecte 23-05-2021

Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Dit is een groot succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het bijbelboek dat in de wedstrijd centraal staat.

In een afsluitende ceremonie met cabaret en muziek krijgen de kinderen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal en de oudste groepen krijgen een eigen Bijbel. De winnaars van de Bijbelcompetitie krijgen een Evangelie-stripboek. De wedstrijd stimuleert jong en oud om in de Bijbel te lezen.

ZWO-collecte 30-05-2021: Guatemala

Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.

Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Het Vredescentrum Barbara Ford blijft hen ook nog geruime tijd ondersteunen in hun werk. In 2018 zullen zo'n 60 inheemse jongeren genoeg inkomsten uit hun bedrijfje kunnen halen voor hun levensonderhoud.

Organist stopt bij PGE

Ik kan me nog goed herinneren dat ik hier net kwam wonen. Het was in 1988. Ds Dercksen en andere muziekliefhebbers hadden gehoord dat er een organist in Ede kwam wonen. Nu hadden ze destijds een organist nodig voor De Akker. Truus en Ad Tukker hadden mij al ingeseind dat er in Ede een vacature was. Na een voorspeeldienst in De Open Hof werd ik benoemd tot organist van De Akker. Een modern gebouw, een Johannus-orgel en ds Kiers. Ik kwam uit de stad Utrecht alwaar ik op Zuilen speelde (vanaf 1981 vast benoemd in de Geref. Bethelkerk). Een redelijk modern gebouw, een megazwaar te bespelen Leeftang-orgel en ds Hanemaayer. Er waren niet veel overeenkomsten w.b. het orgel, maar ik was blij dat ik gelijk door kon gaan met orgelspelen. Tussen 1988 en 2020 ben ik organist geweest van De Akker, de Beatrixkerk, de Hartenberg en vanaf 1993 van de Noorderkerk. Met als hoogtepunt de cd-opname met Nico van Reenen en Jacob Tuinstra in oktober 2010. En daarbij natuurlijk de fantastische samenzang olv. Jan-Willem van Ree.

Per januari 2021 heb ik ontslag genomen. Met veel verdriet omdat ik mijn kerkmensen mis, omdat ik mijn mooie Ypma-orgel mis, omdat ik het gebouw mis. Echter de liturgie is de laatste tijd zo verandert dat ik mij er niet meer in thuisvoel. Ik ben van de oude stempel en houd van diensten die beginnen met orgelspel, als intochtslied een psalm, gebeden, lezingen, omgeven door samenzang met begeleiding van het orgel tot het uitleidend orgelspel. Ouderwets? Kan, maar ik voelde me er goed bij. Tijden veranderen, liturgieën veranderen, liturgisch centrum wordt podium, orgel wordt piano, wordt youtube filmpje, nieuwe liedjes Ik verlang terug naar 1981/88 beter om te stoppen.

Zoals u hebt opgemerkt ben ik dit jaar 40 jaar organist. Als ik goed heb gerekend zou ik dit jaar 25 jaar organist van de Noorderkerk zijn geweest. Misschien volgt er nog een jubileumconcert en – samenzangavond, maar dit alles afhankelijk van de (on)mogelijkheden, die beperkt worden door corona.

Zeker is dat ik geen organist meer ben voor de PGE. Ik dank u allen uit de grond van mijn hart voor de waardevolle jaren die ik met velen mocht beleven. Ik weet zeker dat ik ze ga missen, maar de herinneringen blijven.

Groeten van Johan van Markesteijn

Het volgende nummer van het kerkblad verschijnt begin juni. Kopij moet uiterlijk 20 mei ingeleverd worden bij de redacteurs.



WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl



De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen.

Predikant

Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker Ouderenpastoraat

80 plus m.u.v. verpleeghuizen
Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
0318 300 833 / nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba

Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit de Pastorie van Zaligsprekingen

Wat was het een feest, Pasen. Tóch..! Da's een woord dat mooi bij Pasen past: toch. Maar het contrast was dit jaar groot.

Heerlijk om op tweede Paasdag naar Petten aan Zee te rijden. We hadden zin in wind, strand, golven en niks. Een stapel boeken mee, lekker met hond en kind zes dagen weg. Maar de Paasvreugde kwam voor mij in een vreemd licht te staan.

Ons huisje stond precies tussen strand en dorpskern in. Dus ik liep vaak naar dorpspleintje en naar strand. Van het strand werd ik steeds blij. Maar wat ik op het dorpsplein zag maakte me wat melancholisch. Petten bestaat al sinds de 11e, 12e eeuw. Steeds als Petten vanwege de wisselende kustlijn door de golven verslonden werd bouwde men weer een kerk en groepeerde het dorpje er zich weer omheen. Zo heeft Petten al op vier verschillende plaatsen gelegen. De laatste keer dat Petten verdween was in de 2e wereldoorlog. Toen werd ze op last van de bezetter afgebroken, in verband met de anti-tank geulen die gegraven werden. Na de oorlog werd Petten weer opgebouwd. Opnieuw een kerkje. Begin jaren '50. Heel indrukwekkend is er een opnieuw ingemetselde oude steen boven de deur te zien, waarop - bijna niet meer te lezen - een tekst uit Haggai staat. 'De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige'.



Verder is er aan de kerk en klokkentoren eigenlijk niets te zien. Zelfs het nieuwe naambordje waarop 'cultureel centrum' staat is door weer en wind al niet meer te lezen. Ik las op internet dat de kerk in 2000 verkocht is en er dus al ruim 20 jaar geen diensten meer in Petten zijn. Waar de laatste gelovigen gebleven zijn, of ze zich ergens anders bij aangesloten hebben, geen idee. Geen briefje achter 't raam met een verwijzing naar een nabijgelegen plaats, waar nog wel een levende gemeente is. Geen spoor te vinden.

Als ik in de supermarkt afreken en de kassière naar die lege kerk aan de overkant van het plein vraag, kijkt ze me verbaasd aan. Nee, zij weet niet beter. Ik schat dat ze ongeveer 18 jaar is. Opgegroeid in een dorp zonder een levende kerk. Ik vind dat dan heftig.

Is er na zo'n 800 jaar gewoon geen kloppend geestelijk hart meer in dit dorp? Een gemeente die voor al deze mensen bidt en op die plaats zorgt dat God geloof wordt? Een gemeenschap waar zoekers naar God

kunnen aankloppen? Het grijpt me aan. Minder dan 50 jaar na de bouw van de naoorlogse kerk hebben de laatste mensen het licht uitgedaan. Die lege kerk vertelt een droevig verhaal.

Ik vraag me af waarom het me zo raakt. Zijn er dan echt geen gelovigen in Petten meer, ook niet een kleine (huis)gemeente, wellicht van een ander kerkverband? Ik zag er niets van en ook op internet was er niets over te vinden.

En dan denk ik weer aan die 3772 leden in onze Protestantse Gemeente Ede. Daar kunnen we er best 100 van 'missen/uitzenden'. Toch? Of nou ja, met 100 Veluwenaren naar Petten zou misschien wat overdreven zijn. Zeg, dan 50. Of, misschien is dat al te veel en te omslachtig. Maar 10 dan? Stel dat we nou gewoon met 10 mensen naar Petten gaan en een zaterdagse kinderclub in die lege kerk beginnen? En Emmaüs-wandelingen op het strand houden; 's zomers zullen toeristen daar blij van worden. En gezellige picknicks met JOP-programma's voor de jeugd. En op zondagmiddag een middaggebed, en brunch in de kerk. Gewoon liederen van hoop zingen, samen Bijbel lezen, stilte koesteren. Dat zou toch mooi zijn? Toch...? Ik denk dat Petten mij voorlopig niet loslaat. En misschien moet ik daarom maar eens een poosje voor Petten bidden. Van harte uitgenodigd om mee te doen. Een hartelijke groet uit de pastorie!
ds. Theo Pieter de Jong

In memoriam

Geertje Maria Bouter-Bouter

Op woensdag 31 maart overleed Geertje Maria Bouter-Bouter, zij was 93 jaar en 67 jaar getrouwd met Herman. Geer en Herman waren in november vorig jaar tegenover Het Maanderzand komen wonen, in verband met haar gezondheid. Een vrolijke vrouw, ad rem en met een groot gevoel voor humor, zo herinneren veel mensen zich haar. Van oorsprong was ze verpleegkundige. Eenmaal getrouwd met een dominee richtte zij zich, zoals dat toentertijd hoorde, op hun gezin en de gemeente. Ze maakte makkelijk contact met iedereen en dat was fijn in alle plaatsen waar zij woonden. En ze hield ontzettend van zingen, zat zodoende op verschillende koren. Ze deed ook mee toen, voor het Liedboek voor de Kerken, liederen op platen werden voorgezongen om zo de melodieën breed te verspreiden. Lied 223 (NLB 650), vers 2 had voor Geer Bouter grote betekenis. Daarom is het bij het afscheid van haar op 7 april ook voorgelezen: 'Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen.'

We wensen haar man Herman en hun kinderen en kleinkinderen Gods troost en kracht.

Netta Hakkenberg

Bij de diensten

- 2 mei** zondag Cantate; ds. Hogenbirk
- 9 mei** zondag Rogate; prop. mw. Eikelboom-de Uijl
- 13 mei** Hemelvaart; onze leervicaris Heidi Koster
- 16 mei** zondag Exaudi (Weeszondag); ds. Bassa
- 23 mei** Pinksteren (thema 'met het oog op morgen') we lezen Handelingen 2:1-4, Matteüs 16:13-21, Openbaring 2:1-7; ds. T.P. de Jong
- 30 mei** zondag Trinitatis
het feest van de DrieEenheid; Heidi Koster

Tussen Hemelvaart en Pinksteren doen we weer graag mee met de internationale tien dagen van gebed, 'Thy Kingdom Come'.

Zie voor meer info www.beatrixkerk.nl.



Kroondiensten

Vanaf zondag 25 april zal er óm de week op zondagmiddag een extra dienst zijn. Deze zogenaamde 'kroondiensten' worden verzorgd door een van onze stagiaires: Tim Versluijs, Teus Reinders, Stijn Sies of Mart Blokhuis. Mogelijk in de toekomst ook nog door andere theologiestudenten. Zij kiezen zelf de bijbeltekst, liederen, liturgie, etc. Wij zijn blij dat we hen op deze manier de gelegenheid kunnen bieden om aan de studieopdrachten rondom het voorgaan in diensten te voldoen én tegelijk als gemeente extra diensten te kunnen houden op zondag. We hopen dat het tot zegen van zowel stagiaires als gemeente zal zijn!



Nieuwsgierig? Zie www.beatrixkerk.nl

Als u wilt bijdragen waarderen wij dat bijzonder!



OECUMENISCHE GELOOFGEMEENSCHAP EMMAÜS

Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl



Ede viert Fitr

'Ede viert' is een kerk, moskee en gemeenschap overstijgend initiatief en wil feesten in Ede gezamenlijk met inwoners vieren. Op 13 april is de ramadan begonnen en als afsluiting vindt het fitrfeest (suikerfeest) plaats rond 12 en 13 mei.

Bij het fitrfeest worden diverse activiteiten georganiseerd om contact te leggen en om de bestaande contacten tussen inwoners van Ede te verdiepen.

Het wordt een programma waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om een vriendelijk gebaar naar een ander te maken. Ook komt er een muur waarop mensen wensen voor elkaar kunnen schrijven. In deze activiteiten werken wij als Emmaus onder ander samen met: Vrijzinnigen Bennekom, Centrum levensvragen in de Vallei, Samen voor Ede, Duurzaam Netwerk Ede, Eten met zin, Opella, Stichting Sabiel, vrouwencommissie Moskee, Somalische vereniging, Syrische vereniging, CVVE. Een prachtig initiatief waar we graag aan meedoen!

Hoe het programma er precies komt uit te zien is op dit moment nog niet bekend – maar we werken in ieder geval aan een Special Eten met Zin, een kinderactiviteit, een hightea en een Graffic Wall.

Er wordt in de komende tijd nog genoeg over geplubliceerd in de plaatselijke kranten en websites. En oh ja, als je nog Ede-Doet bonnen hebt: die zijn van harte welkom! Zoek op de website van Ede Doet naar 'viert' en je vindt het meteen.

Zambiareis

De Zambiareis gaat dit jaar niet door. Wellicht had u/jij het al eerder gelezen. We hebben zeker anderhalf jaar van alles gedaan om elkaar te leren kennen, om Zambia (een beetje dan..) te leren kennen, om geld bij elkaar te sparen, om jullie bij het project te betrekken, maar als dan blijkt dat het wéér niet door kan gaan, dan is dat een hard gelach. Natuurlijk hadden we er het afgelopen jaar wel rekening mee gehouden, maar toch..

Hoe nu verder?

De tijd gaat door en ook de jongeren gaan verder met hun leven. Sommigen zijn uitgevlogen of uitgevaren, anderen zijn ergens anders gaan studeren, lopen stage,

zullen volgend jaar gaan studeren of ergens anders werken of zitten in hun laatste jaar van de studie. Logisch dat mochten we de reis nóg een jaar gaan uitstellen, er jongeren zullen zijn die niet meer mee willen of kunnen.

We hebben besloten om deze periode dit jaar af te sluiten. Als het enigszins kan willen we vlak voor of na de zomervakantie met degenen die kunnen een week naar Taizé gaan. Dat kan ook een prachtige week worden, maar dat is niet de reden waarom we aan deze hele reis zijn begonnen. Teleurstellingen zijn niet fijn, maar horen helaas bij het leven..

Volgend seizoen gaan we kijken of we een nieuwe groep jongeren bij elkaar kunnen krijgen – en wat mij betreft het liefst met jongeren vanuit alle wijken, want laten we hopen dat het volgend jaar zomer wel mogelijk is om een reis te maken!

Bij de vieringen

Zondag 2 mei eindelijk weer een Gave viering! Ik kijk er naar uit en ben heel benieuwd! Voor wie niet weet wat een gave-viering is: het is een viering die wordt voorbereid en uitgevoerd door Emmaüsgangers. Dus sowieso anders dan anders, maar zeker inspirerend! Zondag 9 mei heten we Ben Piepers van harte welkom! Met Tanja achter de piano.

Zondag 16 mei, wezenzondag, lezen we Johannes 17: 14-26, met een best wel actuele zin: 'Laat hen allen één zijn'. Wat voor gevolgen heeft dat voor ons als mensen, maar ook voor ons als kerkelijke (wijk)gemeenten? Sowieso de vraag: wat betekent dat: één zijn? Is er dan nog steeds ruimte voor eigenheid en uniciteit? Met Erik weer op de piano.

Op zondag 23 mei, de vijftigste dag na Pasen, vieren we het Pinksterfeest. Een feest van vuur en enthousiasme, van warmte en passie, van nieuwe energie en van hoop! Zoals eigenlijk altijd lezen we Handelingen 2. Met Susan hopelijk weer terug voor de muziek.

Zondag 30 mei verwelkomen we pastor H.J. Boerkamp. In deze viering is Govert onze pianist.

Voorbede/idee voor de bloemen

Hebt u voorbeden en/of een suggestie voor de bloemen van komende zondag dan kunt u deze sturen naar Viering@emmaus-ede.nl <mailto:Viering@emmaus-ede.nl>

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl



Predikant

Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW Uchelen
tel.nr. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Schriba

Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Heeft u ook meegedaan met de Paas Challenge? Wij wel, een mooie wandeling door Otterlo met allerlei puzzels en opdrachten. Wij deden het op papier want onze telefoons konden het om de een of andere reden niet meer aan, of..... misschien lag het wel aan ons zelf. Liturgiecommissie, hartelijk dank voor dit leuke initiatief wat samen met de Hervormde Kerk van Otterlo is uitgevoerd en natuurlijk dank voor jullie inzet.

24 Mei is het 25 jaar geleden dat Jellie en Jan Wilgenburg elkaar hun ja-woord gaven, namens ons allen van harte gefeliciteerd en we wensen jullie, ondanks alle zorg en moeite waarmee jullie al zo lang te kampen hebben, een goede dag toe en bovenal Gods zegen voor jullie toekomst.

18 Mei mag mevrouw E.J. le Roux - Pothoven haar verjaardag vieren. Wij wensen u een fijne dag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering hebben we besloten dat we tot en met 16 mei nog doorgaan met de digitale diensten tenzij er plotseling grote veranderingen komen maar daar ziet het nu nog niet naar uit.

Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef



Pinksteren 2021

Wereldwijd beleven we ingrijpende tijden en zijn we beperkt in ons doen en laten. Wat kunnen we dan snakken naar bewegingsvrijheid, uitzicht, hoop. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is. Daarom maken wij van het pinksterfeest een feest van hoop en we nodigen iedereen uit om dit met ons mee te vieren.

Om met jong en oud dit feest te kunnen vieren houden we een openluchtdienst op ons kerkplein, op 23 mei om 10.00 uur. Het ensemble "Waaijenberg" hoopt weer de muzikale bijdrage te verzorgen.

Het thema is: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Na de hemelvaart is Jezus niet meer bij ons...maar toch ook wel. Want de Geest is gekomen. Een slechte ruil, zeggen sommigen. Jezus kon je zien, aanraken, over hem kun je een film maken. Maar over de Geest? Waar zie je de Geest?

Met de input van ideeën en suggesties van gemeenteleden en de inspiratie van Gods Geest, hopen we samen dit feest van hoop vorm te geven.

Ds. Tineke Volgenant - Beima





foto openluchtdienst wijk Harskamp

Beste leden van de Gereformeerde Kerk,

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de lieve kaarten en de cadeautjes die we hebben gekregen vanwege ons 25-jarig huwelijk.

We konden het erg waarderen allemaal.

Met vriendelijke groet,
Henk en Ellen Kraak

Als we weer diensten mogen houden dan is het rooster oppas en kindernevendienst: 02-05 Philien en Marike
09-05 Jannieke en Gea | 16-05 Nathalie en Mark
23-05 Hennie | 30-05 Nicoline

Hallo jongens en meisjes



2 mei – Petrus zit gevangen en wordt bevrijd

Petrus zit gevangen. Koning Herodes geeft hem en zijn vrienden de schuld dat er een hongersnood is in zijn land. Hij heeft zelfs al zijn vriend Jakobus gedood. Morgen moet hij voor de rechter komen. Zal hij ook moeten sterven? Ontsnappen kan Petrus niet, want hij zit met kettingen vast aan zijn bewakers en buiten de kerker staan ook bewakers. Maar dan stuurt God een engel en wordt Petrus bevrijd. Hoe is dat nu mogelijk?



9 mei – De hemelvaart van Elia

Soms moet je iets doen wat heel lastig is. Op school of thuis. Wat is het fijn als het af is. Je bent dan helemaal trots.

Vandaag horen we over een knecht van God, Elia. Hij heeft al heel lang Gods boodschappen doorgegeven aan het volk Israël. Dat was niet altijd makkelijk, want de Israëlieten wilden niet altijd luisteren. Toch hield Elia vol. Hij heeft geweldig zijn best gedaan. Nu is zijn werk klaar en mag hij bij God uitrusten.



13 mei – Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug

Als je ouders een paar dagen weg zijn, hoe voel je je dan? Ook al komt er een lieve oppas. Het is toch anders. Maar ze hebben beloofd: overmorgen als je wakker wordt, zijn wij er weer. Daar denk je aan, als je in je bed ligt en misschien een beetje verdrietig bent.

Vandaag gaat Jezus naar de hemel. Nu moeten zijn leerlingen Hem missen, maar Jezus zegt dat ze niet verdrietig moeten zijn. In de hemel zal Hij aan hen blijven denken en eens zal Hij terugkeren. Dan zullen alle verkeerde en verdrietige dingen niet meer bestaan. Jezus zal dan Koning van heel de aarde zijn.



16 mei – Jezus bidt in de hemel voor ons

Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is nu bij God, Zijn Vader. En daar bidt Hij voor ons. Hij denkt aan ons en weet precies wat wij nodig hebben. Jezus vraagt aan God of Hij ons wil helpen in Hem te blijven geloven.



23 mei – De geest vervult gelovigen

Heb je wel eens iemand uit een ander land horen praten? Die kun je niet verstaan. Sommige mensen kunnen ook meerdere talen spreken. Bijvoorbeeld als ze in een ander land geboren zijn of familie hebben wonen in een ander land. De taal die je als eerste leert noemen ze je moedertaal. Vandaag gebeurt er iets wonderlijks. De geest van God komt in de mensen. (Hij komt in hun wonen. Nu is God altijd bij hun. De Geest woont ook in jou. Zo is God nog dichter bij jou.) Iedereen gaat ineens in hun moedertaal praten.



30 mei – De geboorte van Ismaël

Soms word je iets beloofd, maar je moet er even op wachten. Bijvoorbeeld je krijgt een ijsje met het avond eten. Eigenlijk wil je dat ijsje nu al, maar het duurt nog even voordat je gaat eten. Dus ga je vragen of het ijsje nu al mag. Je kunt gewoon niet wachten. Je blijft maar zeuren in de hoop dat je het ijsje krijgt. En als dat niet lukt bedenkt je een plan om je ijsje eerder te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door heel lief te doen, of juist heel ondeugend. Vandaag gaat het verhaal over Abram en Sarai. God heeft hun beloofd dat ze een kindje zouden krijgen, maar Sarai kan niet meer wachten. Ze bedenkt een plan, maar of dat nu zo'n goed idee was.

Groetjes, Mirjam Rap

WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede
www.ede.protestantsekerk.net



Predikant:

Ds. Caroline Oosterveen, Hensjesweg 7,
3772 AZ Barneveld, tel. 0342-476572

Sriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede,
tel 0318-618205
e-mail tijmenapeldoorn@yahoo.com



De nieuwe Paaskaars die op paasmorgen de kerk werd binnengedragen bevat prachtige symboliek. Uiteraard het kruis, met de dieprode kleur van liefde. Heel ons leven en de eeuwen door: Alpha en Omega. Daaronder de aarde, Gods schepping. Waar zoveel gebeurt dat in strijd is met die liefde. En dan juist daaromheen: twee beschermende en behoedende handen. Een teken daarvan dat God altijd zijn handen naar ons zal uitsteken, zodat wij dat naar elkaar kunnen doen. En daarmee wil het vertrouwen uitstralen, dat God ons, dwars door alles heen wat er gebeurt, ook toekomst in handen wil geven!

Beroep uit Lunteren

Voor mij is het nog wat onwerkelijk, maar er heeft zich een nieuwe stap in mijn bestaan voorgedaan! Een klein tijdje terug belde er een voorzitter van een beroepingscommissie; hij vroeg of ik eens met een afvaardiging van zijn (vacante) gemeente in gesprek wilde gaan (mijn naam was genoemd). N.a.v. die vraag ontstond een goed gesprek, waarin ik volledig mijzelf kon zijn. Dat heb ik in Noord geleerd en volop ervaren: het is oneindig belangrijk om als predikant en gemeente elkaar ruimte en een thuis te bieden. Er waren ook contacten vanuit de gemeente met andere mensen die gesolliciteerd hebben. Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om een beroep op mij uit te brengen. Heel bijzonder om te horen, dat mensen blij zijn als je op hun weg komt. En tegelijk voel je meteen heel diep dat je mensen met wie je zoveel deelt, dan wel moet gaan achterlaten....

Toch geef ik een positief antwoord op de roep om deze stap te zetten.

De gemeente die mij wil gaan beroepen is voor mij qua afstand heel dichtbij: Lunteren. Het betreft een dienstverband van 80%. Ze noemen zichzelf een vier-generaties- gemeente. Maar het allerbelangrijkste voor mij is, dat ze heel graag een eigentijdse weg in geloof willen zoeken, samen met hun voorganger. Dat daagt me uit.

Ik ben nog niet weg, hoor. Samen zullen we in de komende periode gaan beseffen dat afscheid nemen veel met je doet. En naast de trots om het feit dat men mogelijkheden ziet in mij als nieuwe voorganger, voel ik ook trots, dat ik niet zomaar makkelijk weg kan gaan uit Noord. Wat ben ik dankbaar voor al het ongelooflijk goede dat wij met elkaar mogen delen. Uiteraard komt bij ons allemaal in Noord de vraag op hoe het verder moet met onze wijk. Een mooie wijk met ongelooflijk betrokken mensen. Daar kan op dit moment nog niemand zomaar een antwoord op geven. Daarover gaan we overleggen en zorgvuldig nadenken. Ik eindig nu maar even als zo vaak. Voor iedereen: vrede en alle goeds!

Ds. Caroline Oosterveen

Op **2 mei** is er een special Sunday. In deze dagen rondom 4 en 5 mei horen we (gefilmd op locatie) verhalen over mensen die in het verzet hebben gezeten. Een thema dat ook in (kerkelijk) Ede een rol speelt in de geschiedenis. Hoe kom je ertoe in het verzet te gaan, kies je daarvoor, raak je erin verzeild? En welke invloed heeft dat vervolgens ook in de verhalen van families.



Of zoals verwoord bij het mausoleum:

*IS DIT GESCHIED IN UWE DAGEN
OF OOK IN DE DAGEN UWER VADEREN?
VERTELT UWEN KINDEREN DAARVAN
EN LAAT HET UWE KINDEREN HUNNEN
KINDEREN VERTELLEN. EN DERZELVER
KINDEREN AAN EEN VOLGEND GESLACHT*
— Joël 1 vers 2 en 3 —

We horen doedelzakmuziek vanaf de hei door Vincent de Feijter. Jan Broekhuis speelt vleugel.

Met **Pinksteren** is het thema: Doe je schoenen aan....

Trek je schoenen aan!
Jongen, alsjeblijft,
trek je schoenen aan!
Hoezo: je bent te moe?
Je moet nu echt naar buiten toe!
Kijk eens naar de wereld
die daar wacht!.....

Een lied dat uitnodigt om in (pinkster-)beweging te komen!



Lichthymne

*Die ons schiep, en ook nu nog
als hier de nacht ons overmant
houdt in de holte van uw hand*

*die ons zoekt in het duister,
die ons de dag hebt toegezegd,
spreek in de stilte tot uw knecht*

*Die ons hoedt in uw schaduw,
onder uw vleugels toegedekt,
liefde die ons tot leven wekt,*

*ken ons hart, zo onrustig,
vol van zichzelf is het verblind,
toddát het rust in U weer vindt.*

*Kom tot ons als de morgen.
Ga over ons op als het licht,
zegen ons met uw aangezicht.*

- Sytze de Vries -

doe rustig aan
waarschuw elkaar
ga aan de kant
groet elkaar

Van de **fotoclub Noord** Een klein deel van de rode route in het Edese bos is een gedeelde wandel- en mountainbikeroute. Daar moet je elkaar een beetje de ruimte geven. Maar alleen als wandelaar kun je dit bordje lezen, zo klein is het. Maar het mooist vind ik de laatste regel: groet elkaar! Zo klein, maar het maakt de wereld zo veel mooier...



WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.openhof-ede.nl



Predikant:

Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
E-mail: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g. g. kunt u contact opnemen met de scriba)

Scriba

Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE
E-mail: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029 of
06-15686248

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL 62 RABO 0162 3002 12

Rondom ons vieren

We kijken uit naar de tijd waarin we weer met elkaar in De Open Hof onze diensten kunnen vieren. Dat moment komt dichterbij, dat voelen we wel aan. De risico-groep raakt meer en meer gevaccineerd. Voorzichtig kijken we naar Pinksteren. Dat zou prachtig zijn: op de verjaardag van de kerk! Maar toch durven we nog geen datum te noemen. Het hangt van zoveel factoren af. We kunnen alleen maar zeggen: houdt de Kijk op de Wijk in de gaten voor het actuele nieuws.

Zondag 2 en 9 mei zijn er gastpredikanten omdat ik dan een weekje meivakantie heb. Op beide dagen mogen we een bekende predikant verwelkomen. Op 2 mei ds. Erik de Waard en op 9 mei ds. Jacqueline Dam-Oskam. We laten deze predikanten vrij in de keuze van de Schriftlezing voor deze zondagen.

Zondag 16 mei is een bijzondere zondag, want de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, genaamd 'Wezenzondag'. Jezus is gestorven, opgenomen door de Hemel en verweesd zitten de discipelen bij elkaar: 'hoe nu verder?'. De lezing van deze zondag gaat over Jezus die voor de wereld bidt (Joh. 17: 14-26). Is dat een antwoord op de vraag 'hoe nu verder?'. Moeten wij misschien bidden? Maar wat helpt dat? Daarom het thema: Bid jij nog?

Zondag 23 mei viert de kerk het Pinksterfeest (Handelingen 2: 1-24). De Heilige Geest aan het werk! Of moeten we het juist omkeren? Aan het werk met de Geest! We gaan het zien en beleven. Want één ding is zeker: de kracht van de Heilige Geest zet in vuur en vlam.

Zondag 30 mei wordt weer een echte AL-dienst zoals we dat gewend waren. Een dienst waarin we alle leeftijden willen aanspreken rond een bepaald thema. Het thema van deze zondag is 'Kom je ook op mijn feestje?' (Matteüs 22: 1-14). Er is Iemand die een feestje geeft en jij mag komen. Wie die iemand is en wat voor feestje het is.....ik verklap niks. Maar ik hoop natuurlijk dat je ook komt (en dat dat niet digitaal zal zijn)!

Ik wens u en jullie allemaal inspirerende dienste toe, vol van GEEST!

Ds. Agnès Gilles

Vanuit de wijkkerkenraad

Vergadering

Maandagavond 12 april jl. zijn we als leden van de wijkkerkenraad weer bij elkaar geweest om te vergaderen in De Open Hof. Na de opening door de voorzitter is er een speciaal welkom voor Elja van Koesveld en Marlies Hazeleger. Zij zijn er voor het eerst fysiek bij. De vorige keer was het achter het scherm. Ook een welkom voor onze nieuwe ouderling, met een speciale opdracht, Petra Harkema. Petra is lang geleden bevestigd als ouderling voor De Hartenberg. We hebben met haar afgesproken dat haar bijzondere opdracht in eerste instantie het opzetten van een communicatie app voor onze gemeenteleden is, de 'Donkey-Mobile App'.



Verdere punten die aan de orde zijn gekomen:

- De jaarrekening van de wijkkas 2020 wordt goedgekeurd met dank aan onze penningmeester Johan Hiddink. Het is goed om te zien dat de wijkkas met een positief saldo 2020 afsluit ondanks het coronajaar. U als gemeenteleden vergeet de wijkkas niet en ook de collectes lopen zeer goed. Heel veel dank daarvoor!
- We hebben ook weer gesproken over de invulling van de kerkdiensten met of zonder gemeenteleden. Ook nu hebben we unaniem besloten om het bezoek aan de kerk nog uit te stellen gezien de huidige ontwikkelingen. Op 10 mei nemen we opnieuw een besluit en we hopen dan dat de situatie zich verbeterd heeft en er in ieder geval met Pinksteren weer gemeenteleden naar de kerk kunnen.
- Ook zijn er ideeën uitgewisseld met betrekking tot "een frisse start" in september a.s.
- Er zijn nog steeds vacatures in onze gemeente. We zoeken in ieder geval jeugdwerkers en ouderlingen.
- Het contract met betrekking tot de Donkey Mobile App, vanaf nu De Open Hof Ede app genoemd, is getekend. Er komt een implementatie werkgroep waarvoor gemeenteleden worden gevraagd.

- De predikant van onze wijkgemeente Noord, ds. Caroline Oosterveen is beroepen bij de Gereformeerde Kerk te Lunteren en heeft dit ook aangenomen. **We feliciteren haar van harte!**

- De ZWO kan terugkijken op geslaagde acties in de 40-dagen tijd.

- De quotes op Instagram en Facebook werden goed bekeken. En natuurlijk grote dank aan Albert en Agnès voor het opnemen van hun creatieve video's in de 40 dagentijd.

De vergadering wordt gesloten met het lezen van lied 880 uit het liedboek.

Houdt u voor actuele zaken de website in de gaten? En natuurlijk onze nieuwsbrief Kijk op de Wijk. Wilt u deze ontvangen; stuur dan een mailtje naar kijkopdewijk@gmail.com. Zo blijft u op de hoogte van al het nieuws binnen De Open Hof.

Betty Pluimers, scriba



Met Pasen maakte De Open Hof een frisse start.

Dat smaakte naar meer!

En dus komt er meer... later dit jaar!

WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl



Via een link op de website Taborkerk.nl zijn de diensten aan te klikken.

Predikant

Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 655661
predikant@taborkerk.nl

Scriba

J.C. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711 RJ Ede
info@taborkerk.nl

Coördinatie ouderenbezoekwerk

mevrouw Ria Buitenhuis, 610679

Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4747 89

Uit de wijk

Wij ontvingen bericht van het overlijden van Elisabeth Frederika (Elly) van der Weijden-Slort, op 1 april 2021, in de leeftijd van 89 jaar. Zij was een actief en gewaardeerd lid van onze gemeente. Op 8 april was er, onder verantwoordelijkheid van een andere wijkgemeente, een afscheidsdienst. Elly zal gemist worden in onze kring, bovenal natuurlijk door haar (klein)kinderen. Moge haar gedachtenis tot vreugde strekken!

Kerkrentmeester

Jarenlang heeft Rob Broersma de Taborwijk vertegenwoordigd in het College van Kerkrentmeesters (waarvoor ook op deze plaat heel hartelijk dank!). Na zijn vertrek was er even geen Taboriaan in het College, juist in een tijd dat er over van alles serieuze en verstrekkende besluiten moeten worden genomen - óók over Tabor. Daarom is het fijn dat Simon van de Pel bereid is gevonden onze wijk in het College te vertegenwoordigen.

Beeld en geluid

Voor wie over de mogelijkheden (en vaardigheden) beschikt, zijn de diensten in de Taborkerk sinds kort ook te zien. De kerkzaal is voorzien van een camerasysteem, daarnaast is de geluidsinstallatie vernieuwd en uitgebreid. We horen blijde reacties op de mogelijkheid de diensten nu nog wat meer mee te beleven.

Het is hier ook de plek de mensen te bedanken die, met nauwelijks een onderbreking, al sinds het begin van de 'coronacrisis' de wekelijkse diensten verzorgen. Ant van Donselaar en Megchelen v.d. Broek zingen en doen de lezingen, Mieke van Dommelen bespeelt het orgel, Kevin Heimgartner en Erik Velthuis tekenen voor de techniek. En koster Rob v.d. Steeg verzorgt de 'randvoorwaarden'. Dank.

Bij de diensten

Op het moment van schrijven is verre van duidelijk wat het regeringsbeleid voor de komende weken precies zal inhouden: het kabinet wekt de indruk daar zelf ook niet veel inzicht in te hebben. Wat aangekondigd wordt, blijkt weinig later niet te kloppen, of te haperen; wat beloofd wordt, is keer op keer niet haalbaar. Het is ook lastig: met vaste hand besturen is een hele opgave. De Wijkkerkenraad heeft eerder al besloten dat wij niet de randen van de *regels* zullen opzoeken - de kerk hoort aan de randen van de *samenleving* te vinden te zijn. En dat de vrijheid van de kerk misschien in de grondwet verankerd is, maar toch bovenal in Tenach en Evangelie. En dat wij solidair willen zijn met de mensen van Horeca en MKB, de kleine en middelgrote 'neringdoenden'. Wat zij niet mogen, moeten wij niet willen. De vrijheid, waar sommigen zo op pochen, zou ik -met Luther- liever zó willen formuleren: 'Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.' En: 'Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.' Een vroeg voorbeeld van 'dialectiek': soeverein én dienstbaar!

Pinksteren

Pinksteren is het feest van de 'Geest van hierboven' (lied 675). Een geest die geen vertaalmachine is, er gebeurt geen taalmirakel. Het is een geest, die anders is dan de heersende, de geldende. Het is een geest die taal van een andere orde spreekt en spreken láát: taal van het geweten, van verlangen, van het visioen van vrijheid, taal uit het hart; taal van erbarmen en verzoenen, van elkaar opzoeken in plaats van elkaar veroordelen - taal van de grote daden Gods. Taal van de onmogelijke mogelijkheid: dat God met zijn goddelijkheid instaat voor menselijkheid. Het is Geest die dráágt!

Gerben H. Westra

Deze ruimte is beschikbaar
voor uw advertentie.

mail voor info naar:
kerkbladpge@gmail.com

Indien onbestelbaar retour: Willem de Zwijgerlaan 4a, 6713 NT EDE

LOODGIETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

INFO@BEUMER-EDE.NL

EDE | Oranjelaan 11, Tel. 0318 - 632 856
AMERSFOORT | De Stuwdam 27, Tel. 033 - 494 11 62

gas | water | sanitair | electra
lood en zink | dakbedekking | airco
centrale verwarming | luchtbehandeling
VCA gecertificeerd

Nefit en Remeha Dealer

Praktijk voor integratieve psychotherapie

MUNDUS

Voor Albinus van Oostrum

Postbus 8264, 6710 AG Ede
T 06 - 431 078 03 / noord@mundus-ed.nl
www.mundus-ed.nl

**Indrukwekkend en
kleurrijk werk**

Ons drukwerk maakt indruk. Een team van creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn u graag van dienst. **Indrukwekkend** van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl **drukkerij**

De kennis
in huis

**VERHAGE
VAN GROOTHEEST**
MAKELAARDIJ

www.verhage.nl | 0318 - 61 91 45

POL & ZN.
STEENHOUWERIJ

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties.

Einsteinstraan 37
3902 HN Veerendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51
Email info@steenhouwerijpol.nl
www.steenhouwerijpol.nl

Openingstijden loonzaal:
- Maandag t/m donderdag
van 08.00 uur tot 17.00 uur
- Vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
- 's Avonds en zaterdags op afspraak

Voor inschrijvingen op het grafmonument u ook om hulp te vragen.

van de weerd
UITVAARTZORG

Al 50 jaar dé uitvaartverzorgers
van deze regio!

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapweg 77, 6712 CC Ede
Tel: 0318 - 650 000
info@zorgvooruitvaart.nl
www.zorgvooruitvaart.nl

Adres redactie:
kerkbladpge@gmail.com

Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a,
6713NT Ede, tel. 61 23 36
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

**Vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen
kerkblad en solidariteitsfonds**

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede

Diaconie
Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Ede